

**Lm Chánh Xứ
Giuse Vũ Thành**
Phó Tế
Giuse Nguyễn Phẩm
Giuse Lê Văn Rõ

Văn Phòng Giáo Xứ

Đỗ Linh: Thư Ký

Nguyễn Hồng Hoa: Thư Ký

Cong Vu: Bus. manager

Kế Toán: Ls Nguyễn Hiếu

Trung Tâm Giáo Dục

Anê Lê THI Thành

713-941-7281

PT. Nguyễn Phẩm Hiệu Trưởng

T. Nguyễn Tú Trưởng Ban Việt Ngữ

T. Hồ Thanh Trg Ban Giáo Lý

Trường Học Ngày Thứ Bảy

SH TNTT: 12:00-2:15 PM

Việt Ngữ: 2:30-3:55 PM

Giáo Lý: 4:20-5:45 PM

Lễ Thiếu Nhi: 6:00 PM



GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

10610 Kingspoint Rd. Houston TX 77075

tel: 713-941-0521 Fax 713-941-2464 Web: gxcctdvn.org



Ngày 11/06/2017

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Chúa Ba Ngôi đã làm gì cho chúng ta?

Trong một gia đình gồm bảy hay tám người, thế nhưng chỉ có một người cha là gia trưởng. Trong một nhà máy gồm hàng trăm thợ thuyền, thế nhưng, chỉ có một ông giám đốc để điều hành. Trong một sư đoàn gồm cả ngàn binh lính, thế nhưng, chỉ có một vị tướng để chỉ huy. Trong một quốc gia gồm hàng triệu người dân, thế nhưng, chỉ có một ông tổng thống để cai trị.

Cũng vậy, chỉ có một Thiên Chúa là chủ tể, là vị vua tối cao, đã an bài và sắp xếp mọi sự. Ngoài Ngài ra, không còn một thần minh nào khác. Đó là một sự thật tương đối dễ hiểu và dễ tin. Tuy nhiên đã từ lâu, mỗi khi làm dấu thánh giá hay đọc kinh Sáng danh, chúng ta vốn hằng tuyện xưng: Thiên Chúa ấy lại có Ba Ngôi. Chúa Cha là Thiên Chúa. Chúa Con cũng là Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần cũng lại là Thiên Chúa. Thế nhưng, cả ba chỉ là một Thiên Chúa vì cùng chung một bản tính. Đó là một màu nhiệm vượt ngoài khả năng hiểu biết của chúng ta.

Người ta đã cố gắng đưa ra những hình ảnh để sánh ví. Chẳng hạn hình ảnh về mặt trời. Phải, mặt trời là một khối lửa, vừa tỏa sáng vừa đem lại sức nóng. Lửa, sáng và nóng, ba đặc tính này cũng chỉ làm nên một mặt trời mà thôi. Chẳng hạn một cây hồng gồm rễ, thân và hoa. Thế nhưng, cả ba phần này cũng chỉ làm thành một

Thánh Lễ

Ngày thường: 6:30 sáng

và chiều

Thứ Bảy 6:30 sáng

và 6:00 chiều

Chúa Nhật:

Sáng 7:00; 8:30; 10:30

Chiều: 6:00 (Lifeteen)

Xưng Tội

Ngày thường 30' trước giờ lễ

Thứ Bảy 5:00-5:45 chiều

Xức Dầu

Khi đau yếu hoặc sắp vào bệnh viện cần xúc dầu chữa lành xin gặp linh mục sau các thánh lễ ngày thường và Chúa Nhật.

Trường hợp khẩn cấp xin gọi:

Cha Thành: 713-505-2376

Cha Lạc 281-414-8334

Cha Bang 713-298-5352

Chầu mình Thánh Chúa

Ngày thường: từ 7:00 s-6:30 chiều

Thứ Sáu đầu tháng: 7:00 sau lễ chiều

Hội Đồng Mục Vụ

nhiệm kỳ 2016 – 2019

Chủ Tịch: Ô. Vũ Minh Hòa

Phó Nội Vụ: Ô Lương Hoàng Minh

Phó Ngoại Vụ: B. Nguyễn Phúc Cathy

Thư Ký: Ô. Phạm Tuấn

UV An Ninh: Ông Thân Vĩnh Xứng,

UV Phụng Vụ Bà Trần Hồng Ngọc,

UV Gia Đình: Ô. Nguyễn Đức Nhân

UV Giáo Dục: Ô. Nguyễn Anh Tú

UV: Ô. Trịnh Du

UV: Cô Đinh Ngọc Diệp

UV: Cô Thảo Nguyễn

UV: Ông Trần Phong Paul

Ban Cố Vấn: Ô. Tạ Văn Thường

Ô. Tạ Hùng Dũng, Trinh Tiến Tinh

Hội Đồng Tài Chánh

Nhiệm Kỳ 2016-2019

Chủ Tịch: Bà Trần Tươi Kelly

Phó Nội Vụ: Bà Nguyễn P Duyên

Phó Ngoại Vụ: Ông Vũ Đ Tiến Charles

Thư Ký: Anh Hoàng Long

Cố Vấn: BS Lâm Quang Thắng

UV Kiểm Tiền: Ông Vũ Hải Thuận,

Bà Vũ Huyền, Bà Trần Thị Thanh, Bà

Wang Mỹ Phụng

TV: Ô. Nguyễn Văn Hiến, Lê Bá Cầu

TV: Ô. Hoàng Xuân Trường, Đoàn Minh

TV Ô. Lê Trọng Thiện, Nguyễn V. Chính

TV Ô. Đỗ Diễm Phong, Trần Đô Steve

TV Bà Nguyễn Thu Hương

TV: Ông Nguyễn Minh Nhật

Khối Cơ Sở

Trưởng Khối: Ông Nguyễn Đệ

Phó TK: Ông Nguyễn V Bưởi

TV: Ông Trần H Linh

Ô Nguyễn Thanh Xuân,

Ô Nguyễn V Đông,

Ô Phan Phước, Ô Đinh Ngọc,

Ô Đỗ Văn Đăng, Ô Nguyễn Dũng

Ô Lê Trung Ô Nguyễn Trinh

Trưởng Ban thánh Nhạc

Nguyễn Văn Đức 281-546-6771

Ca Đoàn Thánh Giuse

Nguyễn Thanh Bình 3.5054609

Ca Đoàn Dũng Lạc

Kim Trinh 713-291-5722

Ca Đoàn ĐM Lên Trời

Nguyễn Văn Đức 281-546-6771

Ca Đoàn Thánh Gia

Nguyễn Thanh Xuân 832-260-5016

Ca Đoàn Marcel Văn

Michelle Pham 832-486-7494

Gởi Trẻ-LIFETEEN

Vũ Trang - 281-513-1578

Hành Đoàn Đa Minh

Ô. Bùi Đình Thuộc 281-827-2439

Thiếu Nhi Thánh Thể

Tr. Quyền 832-528-8130

Hội Thánh Phêrô Phaolô

Ô. Tạ Văn Minh 832-725-2661

Lòng Thương Xót Chúa

Bà Eliz. Hoa 713-459-5171

Các Bà Mẹ Công Giáo

Bà Thân Nguyễn Nga 832-419-2748

Liên Minh Thánh Tâm

Ô Vũ Túc 713-240-8812

Cursillo - Liên lạc

Chị Tươi 832-978-3713

Tông Đố Fatima

Ô. Nguyễn Triệu 713-899-8981

Thánh Linh

C. Trần Hồng-Ngọc 713-859-7539

Legio Mariae

B. Đặng Kim-Oanh 281-484-5565

CT Thăng Tiến Hôn Nhân

AC Việt-Ngân 281--922-7689

Ban Nghi Lễ

Ô. Bùi Đình Bắc 281-484-3691

TTV Thánh Thể

Ô. Lê Đình Oánh 281-484-4547

Truyền Bá Đức Tin

PT. Lê Văn Rõ 832-686-1982

Ban Trật Tự

Thần Vinh Xứng

cây hồng mà thôi. Chẳng hạn như nước, có thể ở ba trạng thái khác nhau, lỏng như nước lã, đặc như nước đá, khí như hơi nước. Thế nhưng, cả ba trạng thái này cũng chỉ là nước mà thôi.

Tuy nhiên, những so sánh trên chỉ là những hình ảnh quá mờ nhạt, nếu không muốn nói là què quặt và lệch lạc, khã dĩ bóp méo cả sự thật mà chúng ta đã tin theo. Trí khôn và ngôn ngữ của con người thì quá nghèo nàn, không thể nào hiểu thấu và diễn tả nổi về màu nhiệm cao cả này, như trường hợp của thánh Augustinô: Múc cả nước biển mà đổ vào chiếc lỗ nhỏ còn dễ hơn là suy nghĩ về Chúa Ba Ngôi.

Sởi dĩ chúng ta tin, đó là vì chính Chúa Giêsu đã tỏ lộ và truyền dạy. Thực vậy, khi Ngài chịu phép rửa của Gioan ở sông Giócđan, Phúc âm đã kể lại: Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài và từ trời có tiếng phán: Đây là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. Qua đó, chúng ta thấy có đủ Ba Ngôi: Chúa Cha qua tiếng nói từ trời cao, Chúa con đang chịu phép rửa và Chúa Thánh Thần qua hình chim bồ câu.

Khi Chúa Giêsu biến hình trên đỉnh Taborê, Phúc âm cũng ghi nhận: Lúc Phêrô còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ và từ trong đám mây có tiếng phán: Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng lời Ngài. Qua đó, chúng ta cũng thấy có đủ Ba Ngôi: Chúa Cha qua tiếng nói, Chúa Con đang biến hình và Chúa Thánh Thần qua đám mây chói lòa.

Sau cùng, trước khi về trời, Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ: Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, Rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh thần.

Tuy nhiên, điều quan trọng trong chúng ta cần tìm hiểu, đó là Chúa Ba ngôi đã làm gì cho chúng ta?

Trước hết, Chúa Cha đã yêu thương chúng ta bằng cách dựng nên chúng ta, nhận chúng ta làm con để rồi trao ban cho chúng ta quyền thừa kế Nước trời.

Ông vua kia nuôi một con chim hoàng yến. Nó hót rất hay khiến ông thích nó lắm. Ông mua những thức ăn hảo hạng và làm cho nó một chiếc lồng bằng vàng. Trong lúc quá say mê, ông đã nói với nó: Ta sẽ nhận ngươi làm con để ngươi thừa kế gia tài và vương quốc của ta. Chắc hẳn chúng ta sẽ bảo ông vua này điên khùng hay sao mà lại nói với một con chim như vậy. Tuy nhiên, Thiên Chúa còn yêu thương chúng ta bằng một tình yêu điên khùng hơn thế nữa.

Báo chí cách đây đã lâu có đăng tải tin một công chúa nước Anh sẵn sàng từ bỏ tất cả để kết hôn với một

anh chàng phó nhòm. Người ta cho rằng cô công chúa này đã yêu một cách cuồng si. Tuy nhiên, Thiên Chúa còn yêu thương chúng ta bằng một tình yêu cuồng si hơn thế nữa. Chúng ta là gì mà lại được điểm phúc gọi Thiên Chúa là Cha?

Thứ đến, Chúa Con đã yêu thương chúng ta bằng cách xuống thế làm người và chịu chết trên thập giá để cứu chuộc chúng ta. Nếu chúng ta ca ngợi cha Đamiêng, người đã tình nguyện đến sống chung với những người cùi ở Molokai, một hòn đảo xa xôi và hẻo lánh, để rồi đã chết đi giữa những người cùi bất hạnh ấy, thì chúng ta lại càng phải ca ngợi Chúa Giêsu hơn nữa, bởi vì Ngài đã đến ở với chúng ta, những kẻ đang mắc phải chứng phong cùi thiêng liêng là tội lỗi.

Nếu chúng ta ca ngợi cha Maximilanô Kolbê, người đã tình nguyện chết thay cho một bạn tù trong trại tập trung của Đức quốc xã, thì chúng ta lại càng phải ca ngợi Chúa Giêsu hơn thế nữa bởi vì Ngài cũng đã tình nguyện chết thay cho chúng ta để nhờ đó chúng ta được sống muôn đời.

Sau cùng, Chúa Thánh Thần đã yêu thương chúng ta bằng cách cử ngự trong tâm hồn chúng ta và trao ban cho chúng ta sự sống thần linh cùng với những ơn sủng do công nghiệp của Chúa Giêsu để nhờ đó chúng ta được trở thành con cái Thiên Chúa và xứng đáng lãnh nhận phần sản nghiệp Nước trời.

Để đáp lại tình yêu cao cả đó, chúng ta sẽ làm gì? Tôi xin đề nghị hai việc.

+ Việc thứ nhất đó là mỗi khi làm dấu thánh giá hay mỗi khi đọc kinh Sáng danh, chúng ta hãy làm và hãy đọc cho trang nghiêm và sốt sắng, để nhờ đó tuyên xưng niềm tin vào Chúa Ba Ngôi.

+ Việc thứ hai đó là trong đời sống thường ngày, chúng ta hãy ra sức khử trừ tội lỗi, bởi vì tội lỗi chính là kẻ nội thù, làm cho chúng ta quay lưng chống lại tình yêu mà Ba Ngôi Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Bởi vì mỗi khi phạm tội, chúng ta không còn vâng phục Chúa Cha, chúng ta đóng danh Chúa Con một lần nữa và chúng ta xua đuổi Chúa Thánh Thần ra khỏi cõi lòng chúng ta.

Mấy ngày trước khi tạ thế, một tu sĩ thường giúp thánh Toma Aquino, có thưa ngài: “Xin Cha cho con một quy tắc chắc chắn nào, giúp cho cuộc sống của con, Cha cho con một lời để bảo đảm phần rỗi con.”

Thánh Tôma trả lời: “Thình thoảng thầy hãy nhớ tới sự hiện diện Chúa Ba Ngôi đang ngự trong tâm hồn thầy, đó là phương cách để sống thánh thiện và cũng là phương cách để chết thánh thiện.”

Cầu Nguyện

Giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận, xin dạy con biết phục vụ âm thầm.

Giữa một thế giới say mê thông trị và chiếm đoạt, xin dạy con biết yêu thương tự hiến.

Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ, xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm.

Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị, xin dạy con biết coi mọi người như anh em.

Lạy Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng, xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới.

Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh.

Lạy Ba Ngôi chí thánh, xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con, và trong lòng từng con người bé nhỏ.

Dấu Thánh Giá tóm lược Ba Mầu Nhiệm Cả trong Đạo Công giáo.

1 – Chúng ta vẽ Dấu Thánh Giá trên mình, vì Chúa Giêsu đã mặc lấy thân xác người phạm đến để cứu chuộc ta. Đây là mầu nhiệm Nhập Thể.

2 – Dấu Thánh Giá nhắc lại rằng Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, đã chết trên Thánh Giá để cứu chuộc chúng ta: Đây là mầu nhiệm Cứu Chuộc. Thánh Giá là chiến thắng của Đức Giêsu trên sự dữ và ma quỷ. Chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa nhờ hy tế của Chúa Giêsu trên Thánh.

3 – Dấu mà chúng ta vẽ trên mình kèm theo lời đọc: “ Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần “. Chúng ta khẳng định mầu định Thiên Chúa Ba Ngôi.

+ Trước đây, trong một số nước Âu Châu, như nước Pháp chẳng hạn, các bà mẹ thường dạy con cái mình mấy câu hỏi đáp rất hay:

- *Chúa Giêsu ở đâu?*

Thưa: “Người ở trong trái tim ta.”

- *Ai đặt Chúa vào đó?*

Thưa: “Phép rửa tội”

- *Ai cắt mắt Ngài khỏi ta?*

Thưa: “Tội lỗi”

Sinh Hoạt giáo xứ

Chúa Nhật 11-6 LMTT Mừng Lễ Quan Thầy

8:00 am: HỌP MẶT CUỐI NHÀ THỜ

8:30 am: RƯỚC KIỆU CHÚA VÀO NHÀ THỜ VÀ THÁNH LỄ

9:45 am: TÔN VƯƠNG TẠI ĐÀI THÁNH TÂM

10:30 am: TIỆC MỪNG VÀ VĂN NGHỆ

Chúa Nhật 18-6 Hội JB giỗ 100 ngày ĐC Thống

Thứ Bảy 24-6: 5.00 pm Lễ Thêm Sức

Chúa Nhật 25-6: Hội Phêrô Phaolô Mừng Quan Thầy

Phân Ưu

Thứ Bảy ngày 3/6 Giáo Xứ đã cử hành Thánh Lễ Phục Sinh cho **Ông Phêrô Đình Tất Muộn** và đã tiễn Ông đến Đất Thánh Foresst Park East. Xin hiệp ý cùng gia đình cầu nguyện cho Ông được hưởng nhan thánh Chúa trên Nước Hằng Sống.

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng . Amen

Chúc Mừng

Chúa Nhật ngày 4/6 Cha Giuse Phan Đình Lộc đã ban Bí Tích Thánh Tẩy cho các em:

Giuse Leonardo Đức Vu
con anh chị Duy và Thu-Vân

Têresa Celine Vu
con anh chị Phúc và Thy Anh

Thứ Bảy ngày 10/6 Cha Chánh Xứ Guiyse Vũ Thành đã ban Bí Tích Thánh Tẩy cho em:

Maria Alina QuỳnhVi Trần
con anh chị Đình Hiệp và Huyền Trang

Người ta có thuật truyện văn hào trứ danh Pháp, Chateaubriand, hồi nhỏ, lúc chịu phép thêm sức.

Đức Giám Mục giáo phận Bretagne có hỏi Ông: “Con sẽ được một trái cam, nếu con nói cho Cha biết Thiên Chúa ở chỗ nào ?”

Tuy còn nhỏ, nhưng Chateaubriand đã trả lời: “Con sẽ kính biểu Đức Cha hai trái cam, nếu Đức Cha cho con biết, ở chỗ nào không có Thiên Chúa.”

THÁNG SÁU: THÁNG TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

(Theo sách THÁNG TRÁI TIM CHÚA GIÊSU, Nhà xuất bản Hiện Tại 1969)

Gốc tích việc tôn thờ Trái Tim Chúa Giêsu

Trái Tim Chúa Giêsu được người ta tôn thờ ngay từ lúc Người thở hơi cuối cùng trên thánh giá.

Thánh Giuse và Nicôđêmô tháo đanh và hạ xác Chúa Giêsu xuống, Đức Mẹ gơ tay ẵm lấy. Đức Mẹ xiết vào lòng xác con đã lạnh giá, đây những thương tích. Nỗi lòng đau không xiết kể, nhất là khi Người nhìn thấy vết thương cạnh sườn mở quá rộng, để lộ một con tim nhợt máu vì đã bị ngọn giáo thấu qua...

Đến thời Trung cổ, đạo Chúa bị bách hại, các bè rối nổi lên phản ngụy cùng giáo hội. Tinh thần đạo sa sút, giáo dân bỏ đạo thật theo đạo rối.

Để chống lại cơn cuồng phong ấy, Thiên Chúa toàn năng đã dự định một phương thế thần diệu là Trái Tim Chúa Giêsu. Thiên Chúa muốn cho người ta tôn thờ Trái Tim Chúa Giêsu, để nhờ đó ngọn lửa mền đã hầu tắt đi, được bùng cháy lại mạnh mẽ.

Để truyền bá việc tôn thờ Trái Tim Chúa, Chúa đã dùng một nữ tu khiêm hạ ẩn kín trong tu viện là **nữ tu Magarita Maria Alacoque** người nước Pháp. Trong sách truyện Thánh nữ, sinh sống từ năm 1647, qua đời năm 1690. Thánh nữ kể về gốc tích tôn thờ Trái Tim Chúa như sau:

"Năm 1678, một hôm, lúc tôi đang chầu Minh Thánh Chúa trong tuần Tĩnh tâm với các chị em Dòng tại Paray-le Monial (Nước Pháp). Chúa Giêsu hiện ra cho tôi thấy Trái Tim Chúa bùng cháy ngọn lửa tình yêu nhân loại, rồi Người phán:

"Cha muốn tỏ ra cho loài người biết Cha yêu thương chúng chừng nào. Trái Tim Cha là nguồn mạch mọi ơn cứu rỗi chúng đời đời. Cha muốn chọn con để tuyên truyền lòng Tôn thờ Trái Tim Cha cho loài người. Con hèn yếu, nhưng Cha muốn chọn con để mọi người biết rằng việc này là của Cha chứ không phải của con. Con chỉ là dụng cụ hèn mọn Cha dùng".

Nghe những lời ấy, tôi giùng mình kinh khiếp, liền sấp mình kêu van Chúa chọn người tài giỏi xứng đáng hơn, tôi vừa kém đức lại là phận đàn bà yếu hèn sao làm nổi việc ấy. Nhưng Chúa Giêsu không nghe, Người phán rằng:

"Cha chọn con, chỉ vì con thấy mình yếu đuối hèn hạ. Tự sức riêng con, con không làm gì được. Nhưng con hãy vững lòng, chớ sợ, Cha sẽ giúp sức cho con. Cha sẽ ban ơn dư dật cho con. Con không biết Cha hay dùng sức yếu mà phá đồ cường quyền ư? Cha thường dùng người yếu hèn để làm những công việc cao cả, vì người khiêm hèn chỉ cốt làm vinh danh Cha".

Tôi thưa lại: Vậy lạy Chúa xin ban cho con những ơn cần để con có thể làm việc Chúa truyền dạy.

- Chúa phán: chỉ có một sự rất cần là con phải khiêm nhượng và tin thật, nếu không có Cha giúp, con chẳng làm gì được. Con hãy tin tưởng mạnh mẽ, Cha sẽ giúp con thành công trong việc Cha truyền".

Rồi Người mở trái tim cho tôi xem, tôi thấy lửa ở trái tim bốc ra lan tràn. Lúc ấy lòng tôi nóng ran như lửa, chịu chẳng được tôi phải kêu lên: "Lạy Chúa, xin cứu con, con yếu hèn quá". Chúa ngọt ngào an ủi tôi:

- Con đừng sợ, Cha sẽ thêm sức cho con, con chỉ nên ghi lòng những mệnh lệnh của Cha. Đây là ơn trọng sau hết Cha ban cho các tội nhân. Ai từ chối sẽ phải hư mất đời đời, vì Cha chẳng còn ban ơn nào hơn được nữa".

Từ đấy, Chúa còn hiện ra nhiều lần dạy tôi những việc phải làm và những nhân đức phải giữ để tôn sùng Trái Tim Chúa.

Tôi vâng giữ các điều Chúa truyền dạy, hết sức khuyến giục chị em dòng và giáo dân tôn kính Trái Tim Chúa Giêsu trong suốt đời tôi".

Những việc tỏ lòng tôn kính Trái Tim Chúa:

- 1- Đeo ảnh Trái Tim Chúa trong người.
- 2- Thờ ảnh, tượng Trái Tim Chúa nơi gia đình, nhà thờ, nhà trường...
- 3- Tôn nhận Chúa làm Vua gia đình qua nghi lễ Tôn vương,
- 4- Dự lễ kính Trái Tim Chúa trong Tháng Sáu,
- 5- Nếu có thể, dự lễ và Rước lễ đền tạ các Thứ Sáu đầu tháng.
- 6- Nếu có thể, gia nhập Phong trào Liên Minh Thánh Tâm để cùng nhau đền tạ và xin Chúa thánh hóa gia đình.

Lạy Chúa, trong tháng này con xin dâng các việc con làm, những niềm vui, nỗi khổ cho Trái Tim Chúa Giêsu, xin Trái Tim Chúa nhận lấy và ban ơn lành cho con. Amen.

Chúa Giêsu hứa ban muôn ơn cho ai tôn thờ Trái Tim Chúa.

Ai làm việc thì đáng lãnh công. Biết vậy, nên Chúa Giêsu

đã hứa ban rất nhiều ơn cho những ai thành thực tôn thờ Trái Tim Chúa. Người hứa ban ơn chung cho mọi người, ban ơn riêng cho từng người, cho người nhân đức, cho kẻ tội lỗi, cho kẻ ốm đau, cho người khỏe mạnh, cho kẻ đi tu, cho người phân đời, ai cũng được ơn dư dật của Trái Tim Chúa.

Thánh Magarita viết rằng: Tôi không sao kể hết những đặc ân Chúa Giêsu ban cho những ai tôn thờ Trái Tim Chúa, xin kể mấy đặc ân sau:

1. Cha sẽ ban những ơn cần thiết theo bậc sống mỗi người.
2. Cha sẽ ban bình an hòa thuận xuống gia đình chúng.
3. Cha sẽ yên ủi trong lúc chúng gian khổ.
4. Cha sẽ nên nơi ẩn náu an toàn cho chúng trong đời sống, nhất là giờ chết.
5. Cha sẽ đổ tràn ơn phúc trong các việc chúng làm.
6. Cha sẽ nên nguồn mạch, nên biển cả tình thương cho các tội nhân.
7. Nhờ kính Trái Tim Cha, linh hồn nguội lạnh sẽ nên sốt sắng.
8. Linh hồn sốt sắng sẽ nên trọn lành.
9. Cha sẽ chúc phúc cho những nhà nào đặt ảnh tượng và tôn kính Trái Tim Cha.
10. Cha sẽ cho các linh mục được ơn lay chuyển những tấm lòng cứng cõi trở về cùng Chúa.
11. Ai khuyên người khác tôn sùng Trái Tim Cha, tên kẻ ấy sẽ được ghi vào Trái Tim Cha, không bao giờ bị xóa bỏ.
12. Cha sẽ ban ơn thông hối lúc cuối đời cho những ai Rước Lễ 9 ngày thứ Sáu Đầu tháng liên tiếp. Nó sẽ không chết khi còn là kẻ thù nghịch Cha, hoặc không được lãnh các Bí tích sau hết. Trái Tim Cha sẽ là nơi nương náu an toàn cho chúng trong giờ chết.

Thánh tích:

Marseille là thành phố rộng lớn và giàu có bên nước Pháp, đêm ngày hàng mấy trăm con tàu đi lại sầm uất. Năm 1722, chứng dịch nổi lên, người thành phố bị chết rất nhiều, người ta kéo nhau tản cư sang tỉnh khác, nhưng sau có lệnh cấm không ai được ra khỏi thành phố, sợ đem dịch đi nơi khác. Người còn lại trong thành rất lo về số phận mình. Số người chết mỗi ngày gia tăng. Các cửa hàng im lìm, phố vắng vẻ như chết. Tiếng khóc liên miên ngày đêm không dứt. Nạn nhân trước còn được chôn hẳn hoi, sau vì nhiều quá, người ta vất la liệt ngoài ngã ba đường phố. Vì thế sinh nặng khí, và chứng dịch càng ra nặng hơn. Trong 4 tháng, thành phố chết tới 4 chục ngàn người.

Đức giám mục thành chạy đến cùng Trái Tim Chúa Giêsu

và dâng mình cùng cả giáo dân trong địa phận mình cho Trái Tim Chúa. Người khẩn mỗi năm một lần sẽ kiệu tượng Trái Tim Chúa trọng thể.

Ngày lễ Các thánh năm ấy, giáo dân sốt sắng rước tượng Trái Tim Chúa rất trọng thể. Từ đó chứng dịch nhẹ dần và ít lâu sau khỏi hẳn. Mấy năm sau, người ta không thấy ai chết vì chứng bệnh dịch nữa.

Mục đích việc tôn thờ Trái Tim Chúa Giêsu

Sự tôn thờ Trái Tim Chúa ở tại 2 việc: một là kính mến trả nghĩa Chúa Giêsu đã yêu thương ta, hai là đền tạ những tội ta và người ta đã xúc phạm đến Trái Tim Chúa và phép Thánh Thể.

Trái Tim Chúa Giêsu rất đáng phụng thờ tôn kính, vì là Trái tim Con Thiên Chúa, chính Chúa Thánh Thần đã lấy máu cực sạch Đức Mẹ dựng nên, và vì trái tim ấy đã hợp với linh hồn cực thánh Chúa Giêsu, được thông phần bản tính Đức Chúa Trời nhân lành, quyền phép, đủ mọi nhân đức.

Lẽ ấy cũng đủ cho ta kính thờ Trái tim cực thánh Chúa Giêsu, nhưng ta còn phải kính thờ Trái Tim Chúa, vì Người đã thương yêu và ban nhiều ơn trọng cho ta, muốn ta kính mến và an ủi Người.

Có lần Người hiện đến cùng bà thánh Magarita Maria, mở trái tim cho bà thánh xem và phán:

- Đây là Trái Tim vì yêu thương loài người đã hao mòn kiệt sức, nhưng người ta không biết ơn, không an ủi, lại còn phạm đến Thánh Thể Cha. Vậy con hãy lo lập lễ đền tạ những tội phạm đến Trái Tim và Thánh Thể Cha. Ngày ấy Cha sẽ ban nhiều ơn trọng cho kẻ xưng tội rước lễ, châu Minh thánh và làm việc lành khác có ý đền tạ và yên ủi Trái Tim Cha".

Lời ấy chỉ rõ: Chúa Giêsu muốn ta báo ơn trả nghĩa Trái Tim Người và Người sẽ ban cho ta nhiều ơn rất trọng.

Muốn biết Trái Tim Chúa Giêsu đã thương yêu và ban nhiều ơn cho ta, hãy nghe lời thánh Magarita:

"Vì quá yêu thương ta, Người đã sinh ra khó nghèo trong hang đá, đã chịu đòn tan nát thân mình, đội mũ gai, sau cùng chịu đóng đinh trên thánh giá, và chịu chết cách đau đớn ô nhục. Trước khi chịu nạn, người đã lập phép Thánh Thể để dâng mình tế lễ đức Chúa Cha đền tội cho ta và làm của nuôi linh hồn ta. Chúa muốn ở với ta để yên ủi và thêm sức cho ta vui sống trước những đau khổ do thế gian, xác thịt và ma quỷ gây nên. Vì thế Chúa muốn cho ta kính mến trả ơn Trái Tim đau đớn Người".

Thánh tích:

Năm 1858 có một thầy dòng quê nước Pháp nhớ lời Chúa Giêsu phán với bà thánh Magarita, và suy những tội người ta phạm đến phép Minh thánh, thầy liền khởi xướng lập Hội Rước lễ Đền tạ Trái Tim Chúa Giêsu. Các giám mục ưng thuận và cũng vui lòng cho lập hội này trong các địa phận. Đức Giáo hoàng Piô thứ 9 chẳng những châu phê cho lập Hội mà còn ban nhiều ân xá cho các hội viên nữa.

Ngày nay khắp thế giới, hội ấy đã lan tràn mạnh mẽ. Những người vào hội ấy phải rước lễ một lần trong tuần và các ngày thứ Sáu đầu tháng để đền những tội người ta phạm đến phép Minh Thánh và Trái Tim Chúa Giêsu.

Có một linh mục kia viết thư rằng: Giáo dân xứ tôi vốn khô khan, nhưng sau một năm lập hội Đền tạ Trái Tim Chúa Giêsu, đã thấy 20 người bỏ xưng tội lâu năm, đã xưng tội dịp lễ Phục sinh năm nay. Giáo dân tôi đã đi lễ và rước lễ rất đông, nhiều người năng đi dâng Thánh giá, nhiều người viếng Minh Thánh Chúa chiều hôm, Chúa nhật người ta kiêng việc xác hơn mọi năm.

Thiếu tình yêu

“Một làm lạc tai hại, nếu trong đàng thiêng liêng mà chỉ chú trọng đến đức tin, rất ít nói đến sự kính mến ... (Vi) Th.Phaolô đã nói: “Giả như tôi được tất cả lòng tin (mạnh mẽ đến nỗi) khiến chuyên được núi non, mà tôi lại không có lòng mến, thì tôi vẫn là số không!” Và tôi có thể thêm: một đức tin mạnh mẽ, nếu không có đức kính mến sẽ nguy hại cho tôi, tôi sẽ mang tội vô ơn, vì tôi không yêu (những) sự mà đức tin tỏ cho tôi biết là rất đáng mến yêu.

Thật rất khôn nạn: Người ta vẫn có thể tin mà không mến. Có từng ngàn vạn giáo hữu đã được chịu phép Rửa tội, được học giáo lý, tuân giữ giới răn trong đạo, ... chịu các phép Bí tích ... tin hết thảy những điều phải tin, nhưng lại ... thiếu tình yêu ...

Khi người ta đã có lòng kính mến, thì tất nhiên cũng có đức tin ..., nhưng ngược lại, người ta có thể tin mà không có lòng mến. Vậy chúng ta hãy học để tin cho mạnh mẽ, và hãy học để mến yêu mạnh mẽ hơn những điều ta tin. Phần nhiều những linh hồn tốt lành thánh thiện đã bị sa sút vì đã tách rời lòng tin với lòng mến. Họ được huấn luyện rất nhiều trong những giáo lý cao siêu, đã thuộc lòng những lề luật, nhưng **họ không có lòng mến làm cho sống động trong linh hồn.”**

(Trích cuốn “Vua Tình yêu”, của Cha Mateo, tr. 133-34).

5 giai đoạn của tình yêu: Bạn có bị bế tắc ở giai đoạn 3 không?

Sau 40 năm làm việc như một nhà tư vấn hôn nhân và gia đình, nhà tâm lý trị liệu Jed Diamond đã công bố những điều giúp cho một tương quan chân thật và lâu bền.

Có bao giờ bạn đã nghe người ta nói rằng mối tương giao của bạn “đang trong thời kỳ”? Sau 40 năm làm việc như một nhà tư vấn hôn nhân và gia đình, nhà trị liệu tâm lý Jed Diamond công bố rằng “đang trong thời kỳ” là có – thật ra, có 5 giai đoạn – và việc kiên nhẫn vượt qua những giai đoạn này là điều giúp cho một tương quan chân chính, lâu dài.

Giai đoạn 1: Yêu nhau, phải lòng nhau.

Giai đoạn 2: Thân mật, trở thành đôi.

Giai đoạn 3: Tỉnh mộng, vỡ mộng.

Giai đoạn 4: Kiến tạo sự thật, lưu giữ tình yêu.

Giai đoạn 5: Dùng sức mạnh của cả hai thay đổi thế giới.

Diamond nhận thấy rằng nhiều cuộc hôn nhân bị sụp đổ ở giai đoạn 3, và hầu hết các cặp đều bị tấn công tại đây. “Họ đã sai lầm khi tin rằng mình chọn sai đối tượng. Sau khi vượt qua tiến trình đau khổ, họ bắt đầu nhìn lại”. Thật ra, Diamond đề nghị họ tìm kiếm tình yêu trong những lúc buồn nản, khi thời gian tươi đẹp đã qua đi. Những cặp đôi không hiểu rằng sự vỡ mộng ở giai đoạn 3 “Chưa phải là kết thúc, nhưng là bắt đầu thực sự đạt được tình yêu chân thật và lâu bền”. Diamond đưa ra lời khuyên của từng giai đoạn như sau:

GAJAI ĐOẠN SỐ 1: ĐAM MÊ TRONG TÌNH YÊU.

Nhà trị liệu tâm lý giải thích, giai đoạn này là những cảm giác tuyệt vời. Nó là một thứ “hóa chất làm cho ta yêu đời hơn” – người ta nói rằng – khi chúng ta yêu, cơ thể chúng ta đầy những nội tiết tố như dopamine, oxytocin, serotonin, testosterone và estrogen. Đây là lúc chúng ta đặt tất cả hy vọng, mơ ước vào người khác. Chúng ta tin rằng tất cả những lời thề hứa của những tương giao thất bại trước đây, cuối cùng sẽ đạt được. “Chúng ta chắc chắn sẽ yêu nhau mãi”, vì người yêu dường như quá hoàn hảo, quá chân thật, quá đúng đắn – như là kết quả mà ta mong ước.

GAJAI ĐOẠN SỐ 2: TRỞ THÀNH MỘT ĐÔI.

Ở giai đoạn này tình yêu đậm đà và phát triển hơn, và hai người trở thành một cặp đôi. Đây là thời gian

của hòa hợp và niềm vui: “Chúng ta tập luyện những gì người khác thích và sẵn sàng cởi bỏ đời sống riêng tư để bắt đầu khai triển cuộc sống của ‘hai chúng tôi’”. Chúng ta cảm thấy mình gắn kết với người kia hơn, cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Đôi khi, ta nghĩ rằng đây là mức độ cao nhất của tình yêu và mong chờ nó sẽ tiếp tục như vậy mãi. Nhưng giai đoạn tiếp theo sẽ đến mà không tránh khỏi.

GIAI ĐOẠN SỐ 3: VỠ MỘNG.

Đây là giai đoạn mà một mối tương giao sẽ tìm thấy sức mạnh mới hoặc sẽ sụp đổ. Sức nóng của tình yêu thuở ban đầu sẽ phai nhạt dần; cái lý tưởng hoàn hảo bắt đầu để lộ ra những sai sót của con người, những hành vi vô lý, khó thương. Những việc nhỏ nhỏ bắt đầu làm ta khó chịu. Người ta cảm thấy trách nhiệm nhiều hơn là yêu thương và quan tâm đến nhau. “Mắc bẫy” là từ được một số người thường dùng. Diamond nói, trong giai đoạn này “Chúng ta bận rộn với công việc và gia đình, nhưng sự không hài lòng sẽ chùng chát”. Vấn đề không thể tránh sẽ được nêu ra: “Chuyện gì đã xảy ra với người tôi yêu, người tôi vui lòng dâng hiến mà tôi tưởng mình đã biết rõ đó?” Sự đổ vỡ xuất hiện; chúng ta đầu hàng ngay hay nên cố gắng tiếp tục? Người xưa có câu, ‘Khi bạn đang chiến thắng ác thần, đừng dừng lại’. Điều này có vẻ phù hợp với giai đoạn 3. Mặt tích cực của giai đoạn này là sức nóng đốt đi nhiều ảo tưởng về chúng ta và người bạn đồng hành. Chúng ta có một cơ hội để trở nên đáng yêu hơn và trân trọng người mà chúng ta ở cùng hơn, không còn là những dự án đề ra cho ‘người yêu lý tưởng’ nữa.

GIAI ĐOẠN SỐ 4: TẠO NÊN MỘT TÌNH YÊU CHÂN THẬT VÀ LÂU BỀN.

“Một trong những quà tặng cho sự bất hạnh của giai đoạn 3 là chúng ta có thể nắm bắt được cốt lõi gây ra đau khổ và xung đột”, Diamond nói thế. Sau khi cùng nhau “đi xuyên qua lửa” cả hai đã có được sự gắn kết nhờ học được cách an ủi nhau khi thất bại, và giúp nhau hiểu ra sự sai sót của con người có thể có trong một tình yêu có thật. Sự hiểu biết này giúp cho cặp đôi có thể chữa lành vết thương của nhau. Chúng ta thấy được, nếu những mong ước của chúng ta bị “sụp đổ”, người ta yêu sẽ là người có thể yêu chúng ta đúng như con người của chúng ta là. “Không gì có thể hài lòng hơn khi có một bạn đồng hành nhìn nhận bạn và yêu bạn đúng với con người của bạn. Họ hiểu rằng những hành vi gây tổn thương của bạn không phải là bạn xấu hay bạn không yêu thương họ, nhưng vì bạn đã bị thương tổn trong quá khứ và cái quá khứ đó vẫn còn đang tiềm ẩn nơi con người bạn. Khi chúng ta hiểu nhau hơn và chấp nhận người

bạn đồng hành của mình, chúng ta có thể học cách yêu nhau nhiều hơn và yêu nhau sâu sắc hơn”.

GIAI ĐOẠN SỐ 5: SỬ DỤNG SỨC MẠNH CỦA CẢ HAI ĐỂ ĐỔI THAY THẾ GIỚI.

Đây là giai đoạn mà những khác biệt và hoài nghi đã được khắc phục, sự tin tưởng và tình bạn rất mạnh mẽ, cả hai có thể tạo ra những khác biệt trong thế giới, xuất phát từ tình yêu chân thật và bền vững của họ. “Nếu chúng ta có thể học cách chiến thắng những khác biệt, tìm thấy tình yêu chân thật và lâu bền trong tương quan của mình, biết đâu được, chúng ta có thể cùng nhau tìm ra tình yêu chân thật và bền vững trong thế giới này”. Diamond nói, đây là cơ hội cùng nhau, dùng “sức mạnh cặp đôi” để đi đến một mục tiêu chung sống, trong một đường hướng có thể tác động đến thế giới một cách tích cực. Một cặp đôi học cách hiểu biết nhau, chấp nhận nhau, yêu nhau trong cả sự không hoàn hảo của nhau là một cặp đã đồng hành vượt qua những giai đoạn này, đã có một nền tảng vững chắc để hiểu biết, chấp nhận và yêu thương những người khác cũng như vậy.

(5 Stages of love: Are you stuck at stage 3?

Trần Thị Kim Danh chuyên ngữ

Tình yêu trong hôn nhân

Tình yêu phải được nẩy nở và sống mạnh trong gia đình sau hôn nhân. Đừng để cho tình yêu ban đầu theo thời gian phai nhạt, nhưng hãy điem tô cho ngày càng đẹp hơn, ấy mới đúng nghĩa là một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Một cặp vợ chồng nọ đã sống chung với nhau suốt 50 năm, trong ngày kỷ niệm “hôn nhân vàng” người ta xin cặp vợ chồng này cho biết bí quyết nào hai ông bà đã duy trì cuộc hôn nhân tốt đẹp. Cụ ông trả lời: “Hai vợ chồng phải làm theo lời Chúa dạy. Hai năm đầu tôi áp dụng lời Chúa: ‘Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình.’ Còn vợ tôi áp dụng lời Chúa dạy: ‘Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình.’ Nhưng sau hai năm sống chung với nhau, mỗi chúng tôi chỉ cần áp dụng chung một câu Kinh Thánh Chúa dạy mà thôi. Ấy là: ‘Hãy yêu kẻ thù nghịch mình’” (Mt:5,44).

Có hai vợ chồng nọ làm đơn ra tòa ly dị. Quan tòa hỏi: “Xin ông bà cho biết lý do tại sao ông bà đến từng tuổi này rồi mà còn xin ly hôn?”

Người chồng: “*Thưa quý quan tòa...*”

Người vợ liền ngắt lời chồng: “*Ông để tôi nói trước.*”

Người chồng nạt: “*Không được. Xin tòa để tôi nói trước.*”

Người vợ chống lại: “*Không! Dứt khoát để tôi nói trước.*” Quan tòa xoa tay: “**Thôi, thôi! Tôi đã biết lý do tại sao ông bà ly dị rồi. Xin đừng ai nói nữa vô ích!**”

